



Wim Magré  
1962 - 2019

Gij hebt mijn ziel beveiligd voor den dood;  
Gij richt mijn voet, dat hij zich nimmer stoot';  
Gij zijt voor mij een schild in allen nood;  
Gij hebt mijn smart verdreven;  
Uw dierb're gunst is m' altoos bijgebleven;  
'k Zal, voor Gods oog, naar Zijn bevelen leven;  
Zo word' door mij Zijn naam altoos verheven;  
Zo word' Zijn lof vergroot.

Psalm 56 vers 6, berijmd

Met diepe droefheid geven wij u kennis dat, na een periode van afnemende krachten, de HEERE tot Zich nam onze geliefde vader, zoon, broer en zwager

Egbert Willem Magré  
- Wim -

7 augustus 1962

10 november 2019

Wilbert en Margreet, ♥

E.W. Magré en N. Magré-van Spijkeren

Nico en Petra

Wilbert en Margreet Magré  
Beekenkampweg 67  
8085 BR Doornspijk

De rouwdienst wordt gehouden D.V. zaterdag 16 november om 13.30 uur in de Grote Kerk, Zuiderkerkstraat 1 te Elburg.

Aansluitend zal de begrafenis plaatshebben op de Algemene Begraafplaats, Oostelijke Rondweg 80 te Elburg.

Voor de dienst is er gelegenheid tot condoleren van 12.00 uur tot 13.15 uur in de kerk.

Geen bloemen